



Je krijgt minstens zoveel liefde en vreugde terug als dat je geeft!

De Nargis-cycloon heeft in mei 2008 in de deltaregio in Zuid-Myanmar (Birma) één miljoen mensen dakloos gemaakt. Er zijn honderdduizend doden gevallen en tienduizenden kinderen zijn op straat beland. Zij hebben nauwelijks een toekomst, omdat ze geen ouders of familie meer hebben en omdat hele dorpen - en dus ook scholen - zijn weggevaagd. Myanmar is een Boeddhistisch land en veel monniken- en nonnenkloosters hebben weeskinderen opgevangen. Deze kinderen hebben geluk, omdat ze nu te eten hebben en ter plekke onderwijs krijgen. Dat geldt ook voor de 103 weeskinderen die opgevangen zijn op de Phaung Daw Oo Monastery High School in de miljoenenstad Mandalay in het noorden van Myanmar. Voor de levensomstandigheden van deze kinderen en andere groepen op deze school zet stichting World Child Care zich in. Lees hieronder een passage uit het reisverslag van Nico Schoenmakers, secretaris van het stichtingsbestuur. Hij schreef het verslag tijdens een werkbezoek in juli 2009. Het geeft een helder beeld van het goede werk dat World Child Care ter plaatse verricht, dankzij donateurs, sponsoracties en mensen in Nederland die een kind sponsoren.



Ik loop rond het middaguur het schoolterrein op. Het is er een drukte van jewelste. De school is net uit en ik word bijna onder de voet gelopen. Maar liefst 7500 kinderen uit de stad Mandalay en de wijde omgeving krijgen hier gratis onderwijs. Zo'n 1500

kinderen wonen permanent op het schoolterrein. Een groepje kleuters roept 'bye bye', een paar jongens van een jaar of twaalf lachen verlegen naar ons en verderop loopt een groepje opgeschoten meiden hand in hand. Ze liggen in een deuk als ik met mijn accent 'minggalaba' zeg, dat 'hallo' betekent in het Birmees. Halverwege het lange, smalle terrein van deze enorme school staan de twee huizen, die stichting World Child Care vorig jaar heeft kunnen aankopen met sponsorgeld van vele donateurs en bedrijven in Nederland. Daar wonen sinds de Nargis-cycloon van mei 2008 nu 103 kinderen die half of helemaal wees zijn geworden en waarvoor we ons nu inzetten.



Als ik de opstopping bij de schoolpoort voorbij ben, word ik gesignaleerd door een paar kinderen van The Golden House, zoals onze woongroepen nu heten. Ze komen als jonge hondjes op me afgerend en pakken mijn hand, arm, schouder, tas en alles wat verder maar uitsteekt. En zo gaat dat iedere keer opnieuw: Stralende kindergezichten die me elke keer weer doen beseffen waarom we met onze stichting in zo'n ver en vreemd land actief zijn. Met sponsoring? Ja, ook! Maar dat is absoluut niet het belangrijkste. We zijn vooral bezig met aandacht en levensgeluk te brengen.

En dat is een wederkerig proces, want je krijgt minstens zoveel liefde en vreugde terug als dat je geeft! Gisteravond bijvoorbeeld hebben we met z'n allen staan dansen, zingen en springen op de zandvlakte voor de huizen. In de avondschemering ontstond een zinderende dynamiek, die zelfs de paar kinderen die nog redelijk getraumatiseerd zijn vrolijk en uitgelaten maakte. We hebben nu ongeveer tien procent van de kinderen gespon





sord, die daarmee verzekerd zijn van eten, drinken, schoolspullen en kleding. Natuurlijk komt het geld ten goede aan alle kinderen in deze woongroepen. Vanuit Nederland kunnen mensen die een kind sponsoren ook met hun kind mailen en dat is ontzettend leuk.

Yi Mon (26) ziet de hele kinderschaar om me heen verzameld en komt lachend aanlopen. Ze heeft de leiding over de twee huizen, samen met twee betaalde en vier vrijwillige stafleden. Ze leeft 24 uur per dag, zeven dagen per week samen met de kinderen. Ze vertelt me dat ze heel blij is met de prioriteitenlijst die we gisteren samen met de hoofdmonnik hebben gemaakt. We gaan ons project uitbreiden naar andere noodleidende groepen op de school, zoals de 160 meisjes van etnische afkomst, die dringend twee fulltime stafleden nodig hebben, de 100 straatkinderen die niet eens een eigen douche hebben en de honderden nieuwe novicen (jonge monniken) die wel een nieuw onderkomen, maar nog geen slaapspullen hebben.



Genoeg werk aan de winkel voor onze ANBI-gecertificeerde stichting World Child Care. Enerzijds richten we ons op de persoonlijke sponsoring van de kinderen, die daarmee verzekerd zijn van eten, drinken, schoolspullen en kleding. Anderzijds willen we acties gaan houden tezamen met scholen, bedrijven en organisaties, die willen investeren in douches, toiletten, waterputten, keukenapparatuur, slaapspullen en nog veel meer. Hoe we dat voor elkaar krijgen? Door onze passie voor deze kinderen, deze school, dit land en deze cultuur met zoveel mogelijk

mensen te delen, in woord en in beeld. En daar komen altijd weer goede tips uit. Want over één ding is iedereen het eens: Deze kinderen verdienen een nieuwe toekomst!

Over de stichting

Stichting World Child Care is voortgekomen uit stichting World Explorations. Op dit moment wordt er hard gebouwd aan een eigen website en een eigen huisstijl voor de externe communicatie. Om een beeld te krijgen van het project kun je nu nog terecht op www.worldexplorations.com. Klik op het tabblad 'Project' om kennis te maken met 70 van de 103 kinderen. Onder het tabblad 'Downloads' kun je een korte videofilm van het project en de doelstellingen bekijken. De bestuurders van World Child Care zetten zich allemaal geheel belangeloos in voor de stichting. Werkbezoeken worden uit eigen zak betaald en alle sponsorinkomsten gaan voor honderd procent naar de school.

Contactgegevens stichting World Child Care

Secretariaat: Nico Schoenmakers

A Milrooijseweg 9
5258 KE Berlicum
E info@punchpublicity.nl
T 073-5215544
M 06-10306983

