



Informatie voor iedereen die The Golden House in Myanmar een warm hart toedraagt

Het is al een flinke tijd geleden dat je een officieel schrijven hebt ontvangen over de weeskinderen, die wonen in The Golden House op Phaung Daw Oo High School, de grootste private school van Myanmar in de stad Mandalay. Dat betekent niet dat er niks gebeurd is. Integendeel zelf! Er is veel verbeterd aan de woonomstandigheden en het levensgeluk van deze kinderen, die allen het slachtoffer zijn van de cycloon 'Nargis'. Deze storm en de daarmee gepaard gaande tsunami heeft in mei 2008 een grote ramp teweeggebracht in Zuid-Myanmar. We zijn als stichting World Child Care echter zo druk geweest met het opzetten van sponsoracties, de werkbezoeken (met bijbehorende voorbereiding en nazorg) en de coördinatie van ons project ter plaatse, dat de nieuwsbrief even moest wachten. Inmiddels ben ik net terug van een vruchtbaar werkbezoek aan het project en doe ik graag verslag van alles waar we mee bezig zijn. Veel leesplezier!

Nico Schoenmakers
Secretaris

De woonvoorzieningen

Zoals je je nog kunt herinneren heeft Frank Dirks in eerste instantie drie huizen aangekocht voor de eerste groep van 70 weeskinderen. Daarbij kreeg hij hulp vanuit zijn vrienden, familie en zakenrelaties. Hieronder zie je een deel van het schoolterrein.



Eén huis bleek in een dusdanig erbarmelijke staat, dat het meteen platgegooid is. Het stuk land heeft lange tijd braak gelegen, maar heeft sinds een half jaar een nieuwe bestemming gekregen. Er is een huis opgebouwd van hout en bamboe en dat is het nieuwe onderkomen geworden voor de jongens.



Waarom moesten die dan verhuizen, vraag je je wellicht af? Wel, het was de schoolleiding inmiddels opgevallen dat hoofdleidster Yi Mon en haar assistentes Cho Cho en Tsai Tsai ontzettend veel goed werk verricht hadden voor de getraumatiseerde weeskinderen. Daaraan hebben ook de vier vrijwillige stafleden van het jongenshuis bijgedragen. Niet alleen op sociaal-emotioneel vlak, maar ook op het gebied van educatie hebben zij veel bereikt. Yi Mon spreekt nu vol trots over 'one big happy family', en dat is het ook! Iedereen doet z'n best, helpt goed mee en de oudere kinderen zorgen voor de kleintjes. De kinderen worden echt uitstekend begeleid bij hun studie.

Reden voor het schoolhoofd om 35 nieuwe meisjes onder de hoede van deze toegewijde stafleden te plaatsen. Deze meisjes van arme gezinnen uit de regio krijgen op deze manier de kans om leerjaar 10 en 11 te doorlopen en eindexamen te doen. Iets wat in hun dorpjes niet mogelijk is. En daarom moesten de jongens verhuizen. Een leuke anekdote is dat de jongens tegen de meisjes hadden gezegd dat het 's nachts zou spoken op de eerste etage. Je snapt dat veel meisjes de eerste nacht geen oog hadden dichtgedaan. De volgende dag kregen de jongens er flink van langs, want er was natuurlijk geen enkel spook gesignaleerd. De meisjes van The Golden House laten niet over zich lopen! Inmiddels is iedereen goed gewend aan zijn of haar



nieuwe plekje. Het jongenshuis is betaald met sponsorgeld van een basisschool uit Den Bosch en dat geldt ook voor een stenen gebouw met twee toiletten en watervoorziening.

Nieuwe keuken en nieuw dak

Inmiddels wonen er 120 kinderen in de drie huizen en daarvoor wordt elke morgen gekookt door Cho Cho of Tsai Tsai. Er zijn altijd een paar kinderen die daarbij helpen. Hoewel we als stichting al in de beginfase geïnvesteerd hebben in goede keukenapparatuur was het keukengebouwtje erg primitief. Het koken gebeurde twee jaar lang op twee vuurvaste potten met houtskool.



Er is in november een start gemaakt met het bouwen van een nieuwe keuken. In de nieuwe keuken wordt een degelijk fornuis gebouwd, dat weliswaar nog steeds op houtskool wordt gestookt, maar dan wel op werkhoogte. Ook komt er een fatsoenlijk aanrecht met watervoorziening. Op de vloer komen tegels te liggen, zodat de ruimte gemakkelijk schoongehouden kan worden. Aan de andere kant van de keuken komen planken te hangen voor de immense pannen en het kookgerei. Ook komt er een voorraadkast en een grote tafel voor de rijstkokers te staan. Tijdens het laatste werkbezoek hebben we drie zeer grote rijstkokers aan kunnen schaffen. Voorheen moesten de drie kleinere rijstkokers elk zesmaal per dag aangezet worden. Nu is dat nog drie-maal. Dat scheelt een hoop werk. Een leuke anekdote: Toen we de eerste keer de nieuwe rijstkokers wilden gebruiken, was er weer eens geen stroom en moest er alsnog op houtskool rijst gekookt worden. Daar hebben we natuurlijk smakelijk om gelachen! De volgende keer kunnen we foto's van de nieuwe keuken laten zien.



Het lekkende dak van meisjeshuis 1 is inmiddels vervangen. Nu hoeven er tijdens de regentijd niet overal bakjes tussen de matrassen gezet te worden en ligt iedereen droog. Dank aan de twee basisscholen in Den Bosch en Berlicum die voor de nieuwe keuken en het dak geld hebben ingezameld.

De groentetuin

Naast meisjeshuis 1 heeft een tijdlang een flink stuk land braakgelegen. Op advies en met steun van onze stichting is daar een groentetuin aangelegd. Veel van de kinderen in The Golden House komen van boerenfamilies en vinden het leuk om groente te verbouwen en te oogsten. Recent hebben zeven kinderen een officiële tuinbouwtraining gevolgd. Een buitenlandse sponsor heeft een watertank gesponsord voor irrigatie van de groentetuin.



Inmiddels ligt de tuin er fantastisch bij. Er groeien onder andere de volgende groenten: bonen, komkommers, sla, Chinese kool, rettich, aubergines, tomaten en maïs. Gedurende het seizoen kan er tweemaal per week groente geoogst worden. Een goed en educatief project dat ook nog eens voedsel oplevert!

Birmese kinderen zijn erg muzikaal

Als je 's avonds door de straten van Mandalay loopt, zie je overal jongelui zitten met gitaren. In groepjes zingen ze hun favoriete liedjes. Achter veel deuren staat de televisie aan en wordt er aan karaoke gedaan. We hebben hier echt met een muzikaal volkje te maken. Ook de kinderen in The Golden House



zingen graag. Hoofdleidster Yi Mon heeft al een flink aantal karaoke- en muziek-DVD's verzameld. Die kosten hier gemiddeld 1 euro per stuk omdat het allemaal 'bijna legale kopieën' zijn. Er is in heel Myanmar overigens geen enkele originele CD of DVD te vinden. Meisjeshuis 1 had nog een goede televisie, maar die van het nieuwe jongenshuis was een geleend exemplaar en moest terug naar de eigenaar. Daarnaast begonnen de beide DVD-spelers in de huizen het te begeven. Reden om een nieuwe televisie en twee DVD-spelers aan te schaffen. Die kosten in Myanmar bijna niks. De blijdschap was van de gezichten van de kinderen af te lezen. Doordeweeks wordt er 's avonds maar een half uurtje televisie gekeken, maar omdat het zaterdag was, mocht de televisie ditmaal wat langer aan. En dankzij de karaoke-DVD's klonk er urenlang fraai gezang vanuit The Golden House. Erg leuk voor deze kinderen, die verder nauwelijks vertier hebben. Natuurlijk wordt er veel buiten gespeeld door de kinderen, maar even rustig voor de televisie zitten is ook fijn. Onlangs zijn de meisjes begonnen met een soort 'bewegen op muziek'. Iedere avond dansen en springen ze 20 minuten lang op hun favoriete muziek en werken zo aan hun conditie. De jongens komen wel eens stiekem kijken, maar worden direct door de oudere meiden weggestuurd. Geen pottenkijkers gewenst. Meedoen of wegwezen!

Wat schaft de stichting zoal aan?

In Myanmar is zo'n beetje alles te koop wat je nodig hebt voor een normaal bestaan. Het is ook nog eens twee- tot vijfmaal zo goedkoop als in Nederland. Als stichting World Child Care iets nodig heeft dan schaffen we dat dus bij voorkeur ter plekke aan. Zo stimuleren we ook de lokale economie. Graag geven we je een beeld van wat er allemaal - met enige regelmaat - aan materialen en producten wordt aangeschaft:

- Keukengerei, zoals stoepkotten, pannen, lepels en messen;
- Hygiënische producten, zoals zeep, tandpasta, tandenborstels, kammen en waspoeder;
- Kleding, zoals nieuwe sets vrijetijdskleding, warme kleding en schooluniformen;
- Slaapbenodigdheden, zoals matrassen, dekens, kussens en klamboes;
- Educatiemateriaal, zoals schriften, papier, pennen, potloden en tekengereedschap;
- Voedzame aanvullingen op de dagelijkse maaltijden, zoals vlees, vis, eieren en fruit.

Persoonlijke sponsoring

Twaalf kinderen in The Golden House hebben inmiddels sponsorouders in Nederland. Deze sponsorouders zorgen met hun maandelijkse bijdrage van € 31,- per maand (€ 1,- per dag) voor eten, drinken, schoolspullen en kleding. Natuurlijk wordt het geld niet alleen aan hun eigen sponsorkind besteed, maar ook aan de hele groep. Maar als hun eigen sponsorkind toevallig een nieuwe set kleding nog heeft of bijvoorbeeld nieuwe schriften, dan kan daarin voorzien worden. Per email kunnen de sponsorouders persoonlijk contact onderhouden met hun sponsorkind. Sommige sponsorouders geven ook een klein persoonlijk cadeautje mee aan de bestuurders van World Child Care, die dit overhandigen tijdens hun werkbezoek. Je kunt je nauwelijks voorstellen hoe blij de meisjes zijn met een leuk kettinkje of armbandje en de jongens met een stoer t-shirt of bellenblaas.



Het is ons nog niet gelukt om de groep van gesponsorde kinderen uit te breiden tot een stuk of vijftig. Dat aantal is wel ons streven, omdat de groep dan grotendeels selfsupporting is, zonder giften van andere partijen. Wat navraag bij de huidige sponsorouders leerde ons dat ze € 31,- per maand best een flink bedrag vinden. Vandaar dat we besloten hebben om vanaf heden een drietal vormen van persoonlijke sponsoring aan te bieden. We hopen dat we de groep kindsporsors nu sneller uit kunnen breiden.

De sponsolvormen zijn:

- € 11,- per maand voor kleding en schoolspullen
- € 20,- per maand voor eten en drinken
- € 31,- per maand voor het totaalpakket





Stichting World Child Care is een Algemeen Nut Beogende Instelling en dat betekent dat je jouw schenking aan onze stichting op kunt geven aan de Belastingdienst. Afhankelijk van de hoogte van je inkomen en je schenkingen aan andere Goede Doelen krijg je dan een deel daarvan terug. Dan is € 31,- per maand misschien toch een overweging waard?

Nieuwe promotiefilm in aantocht

Wellicht heb je al eens de promotiefilm van The Golden House bekeken op onze website www.worldchildcare.org. Via twee linkjes word je naar YouTube geleid. De film geeft een goed beeld van de situatie ter plaatse op de PDO High School en van onze weeskinderen. Inmiddels hebben we echter al zoveel gerealiseerd en zijn er zoveel nieuwe plannen, dat het hoog tijd werd voor een nieuwe versie van de film. Die is inmiddels gereed en we zullen jou nog op de hoogte brengen wanneer je de nieuwe promotiefilm via onze website kunt bekijken.

Excursie naar Mingun

Stichting World Child Care investeert niet alleen in de levensomstandigheden van de weeskinderen op PDO High School, maar ook in hun welzijn. Zo mogelijk organiseren de bestuurders en staffleden een uitstapje of excursie voor de kinderen. We zijn al eens naar de dierentuin geweest, hebben de vaste kermis in de stad bezocht en zijn naar de Engelse tuinen in Pyin Oo Lwin geweest. Recent is een wens van vele kinderen in vervulling gegaan door met de boot de Ayeyarwady rivier over te steken en de 50 meter hoge onvoltooide pagode van Mingun te bezoeken.



Vanaf de massieve berg bakstenen, die 150 meter hoog had moeten worden, genoten de kinderen van het prachtige uitzicht over de rivier en de heuvels van Saigang. Het klimmen en klauteren vonden ze geweldig. We hebben nog meer bezienswaardigheden bezocht, gegeten op de boot, spelletjes gedaan langs de waterkant en gezwommen in de rivier. Oh wat een plezier hadden de kinderen. Deze excursie was mede mogelijk gemaakt door enkele koorleden van koor 'Musica' in Rosmalen.

Oproep tot samenwerken

Stichting World Child Care kan haar werk niet verrichten zonder de bereidwilligheid van scholen, organisaties en bedrijven om dit Goede Doel een warm hart toedragen. Binnenkort publiceren we op de website wat we met het in 2010 ontvangen sponsorgeld hebben gedaan.

Mocht je zelf op een school werken, ben je actief voor een organisatie die wellicht iets voor ons kan betekenen of doet jouw bedrijf elk jaar iets voor een Goed Doel? Beveel dan stichting World Child Care eens aan! Met heel veel plezier komen we een kwartier, half uur of zelfs een uur vertellen over het project. Die presentatie kan helemaal afgestemd worden op het publiek. We gebruiken daarbij allerlei korte en langere filmpjes, want beelden (met tekst en muziek) zeggen veel meer dan alleen droge tekst. De apparatuur brengen we desgewenst zelf mee. Overleg eens of jouw school, organisatie of bedrijf een sponsoractie zou kunnen opzetten voor stichting World Child Care. Of wellicht kun je ons als bestuur wel in contact brengen met een geschikte partij. Dank alvast voor het meedenken en tot een volgende keer!

Contactgegevens stichting World Child Care

Voorzitter: Frank Dirks
Secretaris: Nico Schoenmakers
Penningmeester: Tim van Ederen

A Milrooijseweg 9
5258 KE Berlicum
T 073-5215544
M 06-10306983
E info@worldchildcare.org
W www.worldchildcare.org

